

CLUB»»VERDER



We starten
iets moois!

Samen kunnen we het verschil maken. Doe je mee?

Vorig jaar hebben we met alle collega's van Incluzio laten zien dat we voor veel eenzame mensen het verschil kunnen en willen maken. Met de Praatlijn, de Verhalenbundel en talloze lokale initiatieven zijn we samen aan de slag gegaan. Door de coronacrisis is het thema eenzaamheid actueler dan ooit. De Week tegen Eenzaamheid 2020, van 1 t/m 8 oktober, is daarom weer een uitstekende gelegenheid om samen de handen uit de mouwen te steken. Met vertegenwoordigers uit alle bedrijven van Incluzio als [Club Verder Team Eenzaamheid](#) hebben we de afgelopen weken nagedacht over wat we kunnen gaan doen.

Lekker lokaal aan de slag



LOKALE INITIATIEVEN 2020

Vorig jaar zijn bij lokale onderdelen van Incluzio allerlei initiatieven gestart rond eenzaamheid, zoals de '[Langste eettafel](#)' in Leiderdorp, 'Samen een hapje eten' in Rotterdam en de 'Theedoosjes-actie' in Hollands Kroon. Op onze webpagina kun je nalezen welke dat allemaal waren. Ook dit jaar staan vooral deze lokale activiteiten centraal. Meld je actie aan via clubverder@incluzio.nl. De initiatieven krijgen een mooi plekje op de speciale [webpagina](#).

Is er een mooi initiatief in jouw gemeente en vind je het leuk om deze ter inspiratie middels een vlog te delen met je collega's, laat dat ons dan weten. Ook tijdens de Week tegen Eenzaamheid vloggen we dagelijks. Daarnaast organiseren we de hele week Acties van de Dag, waarover later meer.

Tip: kijk ook eens op de website eentegeneenzaamheid.nl. Tot 31 augustus bestel je hier gratis een Kom erbij-pakket met onder andere placemats, Ansichtkaarten, badges, posters en vloerstickers. Hier zijn ook materialen beschikbaar voor een Stel je voor-actie, een campagne die meer persoonlijk contact aanmoedigt. In de communicatietoolkit vind je het Week tegen Eenzaamheid-logo, posters die je met eigen informatie aan kunt vullen en een conceptpersbericht.

Uitbreiden verhalenbundel

In 2019 zijn we gestart met de [Verhalenbundel](#), dit jaar pakken we door. Om de bewustwording rond eenzaamheid te stimuleren en te inspireren, nodigen we je uit om nieuwe verhalen aan te reiken voor de bundel, door een mailtje te sturen naar verhalen@includio.nl. Een tekstschrijver tekent het verhaal voor je op, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Sahniya.

Sahniya is een van de meiden die op de woensdagen bij elkaar komen in het clubhuis van Join Us, onderdeel van Wmo Radar. Ze kwam er terecht via haar tante. *'Ik had niet veel vrienden en vriendinnen. Ik heb het altijd al moeilijk gevonden om contact te maken met andere mensen en vrienden te zoeken*. Lees [hier](#) verder.



Jongeren zijn eigenlijk nooit eenzaam... toch?

We gaan een scheurkalender maken!



Eenzaamheid. Het lijkt soms een ongrijpbaar probleem. Juist om die reden willen we dagelijks ons bewustzijn over dit onderwerp aanwakkeren met praktische tips. Het idee: we gaan een scheurkalender maken met als doel het onderwerp te omarmen. Daarbij hebben we ook jouw input nodig, want we maken hem echt samen. We nodigen je daarom uit om een blaadje in de kalender te vullen! Of het nou met een gedicht is, een quote of een praktische tip: alle input is welkom, op scheurkalender@includio.nl.

Club wat?

Met alle medewerkers en nieuwe vestigingen in Venlo, Leiden en binnenkort Leeuwarden, is het logisch dat niet iedereen precies weet wat Club Verder inhoudt. [Lees het interview](#) met Wilke Smeenk over het ontstaan en doel van Club Verder.

Maak het verschil en doe mee!

TEAM»EENZAAMHEID